



Nieuwsbrief November - December 2012

Beste spirituele vrienden,

De dagen worden korter en het is al weer vroeg donker buiten. Voor de lezer onder ons wordt in deze Nieuwsbrief aandacht besteedt aan een aantal boeken. Loes van Loon heeft samen met haar gids Hebenes haar zevende boek geschreven. Trudy van Oostveen heeft haar eerste boekje "Mijn verbinding met boven" geschreven en hopelijk weet zij de schrijverspen vast te houden en komt er een vervolg op het boek.

Een paar weken geleden kregen we het droevige nieuws, dat de oma van Eduard: Oma de Haan - van Es op 92 jarige leeftijd is overleden. Zij was de oude eik die de familie bij elkaar hield. Familie en vrienden hebben op 11 oktober afscheid van haar genomen. Dank aan allen, die aan oma gedacht heeft; voor de lieve woorden en het branden van kaarsje. Het is voor ons een grote steun geweest. Oma leeft voort in ons hart. Ook al kunnen we nu niet zo maar even bij haar op bezoek komen. Oma heeft nu de keuze en vrije wil om te gaan, om bij ons op bezoek te mogen komen. Ze is welkom!



Voor wie het nog niet heeft gelezen of ter oren is gekomen. Momenteel ben ik een boek aan het schrijven over de "New Vision" Tarotkaarten. Het schrijven kost tijd, meer tijd dan ik aanvankelijk gedacht had. Ik werk dus rustig door om de puntjes op de "i" te blijven zetten. Rest ons te wachten dat het resultaat helemaal naar wens is!! Heb je interesse? Laat het me gerust weten. Stuur dan een berichtje naar arristara@live.nl

John



Zaterdag 10 november 2012 Spirituele middag bij Tara – Boeddha winkel

Arristara organiseert om de twee maanden een spirituele middag bij de Tara - Boeddha winkel in de Krommestraat 16 te Amersfoort.

Zaterdag 10 november staat de 4^e vloer tussen 12:00 – 17:00 uur weer open voor belangstellenden. Wij zijn er voor jou om te helpen met vragen over jouw persoonlijke levenssituatie;

Eduard de Haan	- Bijenwaskaarten
Monique van Eijden	- Aura Healing
John Hagen	- Tarotkaarten
Ria Groothuijse	- Helderziende waarnemingen

U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. De koffie en thee staat voor u klaar!

***) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur.**

- Kiezen voor liefde biedt geborgenheid - het zevende boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes.

Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde kleuring, noem het maar een pallet aan ervaringen. Die kleuren zijn ook als fakkels die aan anderen worden doorgegeven. Die gekleurde ervaringen kunnen helend werken maar ook besmettend werken naar andere zielen. En een ziel die zijn ontwikkeling nog niet heeft voltooid, is ook ontvankelijk voor kleuren van anderen.



De situaties waarin Hebenes zijn medium Loes brengt, zijn opnieuw uiterst veelzijdig maar nooit exotisch en daarom voor veel mensen op deze aarde zo herkenbaar. Door wat zij samen schrijven, maken zij de lerende mens bewust van de weg die de lezer in zijn eigen bestaan gaat. De boeken zijn niet alleen informatief, maar werken kennelijk ook om ons milder te stemmen, en daardoor bij te dragen aan een betere manier van omgaan met de ander. Een liefdevol begrip voor de ander, zonder daarbij het Zelf geweld aan te doen, geeft Vrede.

Het zijn onze keuzes die onze wereld bepalen. Ook het plan voor dit leven is op grond van uw eigen keuze ontstaan. Daarom leiden we het leven dat we wilden leiden, ook als dat soms lijden inhoudt. Dat komt omdat we wilden leren. Ook dit zevende boek is lesmateriaal voor het leven dat onze leerschool is.

ISBN 139789075636802



PARABASIC
Centrum voor spiritueel bewustzijn



Ria Groothuijse en Monique van Eijden introduceren een nieuwe vorm van healing van de ziel "Tranbasic-Healing".

Het onbewust gekwetste deel van de kinderziel in de volwassene wordt tot een geheel samengesmolten zodat de ziel niet leeft en ademt vanuit diverse onderdelen maar als een harmonieus liefdevol geheel.

Zij begeleiden ook kinderen in de spirituele wereld en organiseren hiervoor in overleg geleide meditatie speciaal voor kinderen.

Je kunt bij Ria en Monique ook terecht voor o.a. spirituele coaching, healing, huilbaby's, onrustige huisdieren en het schonen van je huis.

Kijk voor meer informatie op www.parabasic.nl of bel voor een afspraak Monique 06- 4415 11 90 / Ria 06 – 1233 4503

Als ik sterf

Eens wanneer ik dan sterven zou,
blijf ik toch heel dicht bij jou.
Dan wel niet meer in mijn vel,
verbonden blijven we toch zeker wel.
Misschien ben ik voor jou dan wel alleen
een fijn gevoel, om even te laten weten
dat ik het goed met je bedoel.
Een arm om je heen zal slaan,
als de tijden niet zo voorspoedig gaan.
Ik zal dan zelfs nog vaker bij je zijn
dan ik nu ben,
Omdat ik aan Gene Zijde
geen beperkingen ken.
De dood brengt ons eigenlijk.
al klinkt het raar,
juist dichter bij elkaar.

(Trudy v. Oostveen-wolters)



Cadeau tip - Tarot Agenda 2013 – Cadeau tip



In de Tarot Agenda 2013 worden alle 78 kaarten van de *Law of Attraction Tarot* toegelicht.

Dit jaar wordt beschreven hoe je meer te weten kunt komen over de wet van de aantrekking. En hoe met deze verkregen kennis dromen gerealiseerd kunnen worden door op de goede manier te 'resoneren' met de omgeving. D.w.z.: op de juiste manier en op het juiste moment handelen waardoor je als het ware zelf het geluk naar je toe kunt trekken. De 78 kaarten worden besproken door tarotiste en spiritueel therapeute Nathalie Kriek.

Formaat: 11 x 17 cm | **Uitvoering:** Ingenaaid
Pagina's: 192 (geïllustreerd) | **ISBN:** 9789063789763
Prijs: € 9,50

Tarot van mens tot mens – Christianne Renner

***De Tarot van mens tot Mens* is de tarot van NU!**

De tarot is een uniek kaartspel, onder andere door de kenmerkende verdeling in Grote en Kleine Arcana; een verdeling die verwijst naar de oeroude Grote en Kleine Mysteriën en zelfs naar het boek van Henoch. Door de eeuwen heen waren en zijn grote occultisten door deze kaarten gefascineerd geraakt. Daarom mag het geen wonder heten dat de tarotkaarten tegenwoordig nog steeds een grote aantrekkingskracht uitoefenen op iedereen die naar antwoorden zoekt. Christiane Renner beschrijft op duidelijke wijze de traditionele en nog steeds actuele basisbetekenis van de 78 kaarten, waarbij zij een duidelijk onderscheid maakt tussen de Grote en de Kleine Arcana.



Alle kaarten zijn door een 'verhaal' met elkaar verbonden: de Grote Arcana als scheppingsverhaal en de vier series van de Kleine Arcana door de vier elementen.

De Grote Arcana vertelt in 22 beelden over de schepping en over de weg van de mens naar de Mens. Voor een goed begrip vereist de Grote Arcana een 'out of the box' denken, een denken op een ander niveau, wat voor velen nieuw zal zijn en gaandeweg een verrijkende omkering van waarden en vooroordelen inhoudt en voor weer anderen ook herkenning kan bieden.

De Kleine Arcana verhaalt in 56 beelden over de bouwstenen van de materie en de persoonlijkheid. Deze kaarten nemen ons mee op reis. Moeiteloos bewegen wij mee door ruimte en tijd, over land en ondergronds bij de Pentakels,

we varen over en onder de wateren bij de Bekers, we stijgen tot duizelingwekkende hoogten en vliegen met de winden mee bij de Zwaarden en wervelen de vurige levensdans bij de Staven.

De diepgaande betekenis van de symbolen wordt op duidelijke wijze beschreven, ondersteund door een handige verklarende begrippenlijst. De afbeeldingen van de kaarten spreken direct tot het onbewuste, ze spreken de taal van de ziel. Juist in deze tijd, waar een groeiende behoefte aan bezieling en zelfredzaamheid opkomt, kunnen tarotkaarten een belangrijke bijdrage leveren aan innerlijke en maatschappelijke bewustwording.

***De Tarot van mens tot Mens* biedt een even zo bijzondere als actuele benadering van de tarot, die op verhelderende wijze nieuwe inzichten weet te koppelen aan oorspronkelijke symboliek en tradities.**

Formaat: 17 x 24 cm | **Uitvoering:** Paperback

Pagina's: 240 (geïllustreerd) | **ISBN:** 9789063789718

Prijs: € 18,50

www.schors.nl

Van uiterlijke naar innerlijke schoonheid – Jolanda Piek

Na 16 jaar als schoonheidsspecialiste in mijn praktijk in Ede (Gld.) uiterlijke verzorging behandeld te hebben, richt ik mij nu in mijn praktijk op innerlijke schoonheid.

Dit alles ging niet zonder slag of stoot. Hier het verhaal van de transformatie van een praktijk als schoonheidsspecialiste naar de praktijk van een healer.



In 2007 begon mijn spirituele avontuur. Een goede vriend van ons gezin, liet van het één op het andere moment niets meer van zich horen. Dit raakte mij diep en ik wilde graag het antwoord op de vraag WAAROM en omdat ik van hemzelf geen antwoord kreeg, ging ik op zoek in de spirituele wereld. Ik leerde het begrip tweelingzielen kennen en las boeken over dit onderwerp. Ik raakte geïnteresseerd in het sjamanisme en volgde de opleiding Soul Retrieval en Power Extraction en andere workshops bij het Instituut voor Siberisch Sjamanisme. Het sjamanisme voelde voor mij als een thuiskomen. Cursussen in Quantum Touch, Kristalhealing, Shiatsu en Hotstone massage waren mooie aanvullingen voor mijn praktijk als schoonheidsspecialiste.

Ik raakte bovendien gefascineerd door kristallen schedels en hun werking.

Mijn partner en ik groeiden door mijn spirituele ontwikkeling echter steeds verder uit elkaar. Dit leidde tot een scheiding vorig jaar. Hierdoor raakte ik niet alleen mijn huis met mijn praktijk kwijt, maar ook mijn inkomen. Ik kreeg geen hypotheek, werd op de wachtlijst gezet voor een huurwoning (7 à 8 jaar) en bij de gemeente Ede als "kansloos" bestempeld. Gelukkig kon ik via één van mijn klanten een klein maar zeer knus 2-kamerappartementje huren dat ik heerlijk kon inrichten met mijn sjamanistische voorwerpen.

Een baantje als schoonmaakster op een sportschool zorgde ervoor dat ik mijn huur kon betalen, tot één van de sportsters mij tipte dat haar werkgever nog een marketing assistente zocht. Ik werd aangenomen voor 2,5 dag in de week, met ook nog tijd voor mijzelf, om tot rust te komen na deze hectische periode. Wel voelde ik mij een beetje op een zijspoor gezet omdat ik nu niet meer het werk kon doen dat ik zo graag deed; het bleek in Ede, gezien de hoge huren, onmogelijk om een praktijkruimte te huren.

Ik bleef cursussen volgen: Sjamanisme, Tzolkin, Tarot (bij John ;-), Bach Bloesemremedies en Reiki-Talk. Dit laatste bleek voor mij de "brug", om al mijn behandelingen met elkaar te verbinden. Op 17 oktober 2012, op mijn 48e verjaardag, startte ik mijn nieuwe bedrijf: Emerald-Ede. De Reiki-Talk-behandeling is een combinatie van Kinesiologie (spiertesten) en Reiki. Hierdoor kunnen lichaam en geest weer in balans komen.



De Bach-bloesemremedies die ik bij de behandeling geef, pakken op holistische wijze negatieve gemoedstoestanden aan. Negatieve stemmingen staan niet alleen het levensplezier in de weg, maar hebben ook invloed op het ontstaan van lichamelijke, psychische en emotionele stoornissen.

Zo is er een complete behandeling ontstaan, maar nu gericht op innerlijke schoonheid.

Het is mijn streven is om volgend jaar naar Srebrenica in Bosnië te gaan om daar met de organisatie ReikiWorldWide oorlogsslachtoffers te gaan helpen met Reiki-Talk en de Bach bloesemremedies. Kijk voor meer informatie op mijn website:

www.emerald-edo.nl



De Cirkel Amersfoort is opgericht voor diegene die geïnteresseerd is in de spirituele wereld en zoekt naar een manier om haar/zijn eigen wijsheid en spiritualiteit te (her) ontdekken en dit verder te verdiepen en te ontwikkelen.



November 2012

08/11 - Geleide meditatie.
15/11 - Allerzielenavond, neem een kaars en foto's mee van overleden dierbaren. Vervolgens doen we een meditatie om het gedenklichtje naar boven te brengen.
29/11 Loes van Loon, psychometrie aan de hand van foto's en voorwerpen.
Deze avond wordt gehouden bij de Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2, 3817 WG Amersfoort.

December 2012

13/12 – Midwinter & afsluiten van het jaar 2012!

De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdagavond bij Qi – Amsterdamseweg 43A, 3812 RP Amersfoort (parkeren naast de Kwantum).

Aanvang: 20:00 – 22:00 uur. Welkom vanaf 19:30 uur.

Pauze: 21:00 uur, inclusief koffie en thee.

Entree: € 5,00 voor vrienden van De Cirkel Amersfoort en € 8,00 voor incidentele bezoekers.

Wil je ook vrienden worden van De Cirkel Amersfoort? Kijk voor meer informatie op www.decirkelamersfoort.nl of stuur een e mail naar; decirkelamersfoort@gmail.com



Agenda

Arristara

10 november

Spirituele middag bij Tara - Boeddha winkel,
Krommestraat 16 – Amersfoort. 12:00 – 17:00 uur.
www.tara-boeddha.nl

Voor ik doodga - Boek en Film

In 2007 verscheen dit meeslepende boek van Jenny Downham. Nu kunnen we het verhaal van hoofdrolspeelster Tessa op het witte doek bekijken. De titel geeft het verhaal al prijs. Eén ding is zeker, Tessa heeft leukemie en zal niet lang meer leven! Bij het lezen van het boek heb je beslist een zakdoek nodig. Ik ben benieuwd naar de film, die ik zeker zal gaan zien.



Voor Ik Doodga - is een meeslepend drama over Tessa (Dakota Fanning), een meise van zeventien met een ongeneeslijke ziekte. Tessa vecht al enkele jaren tegen Leukemie en heeft onlangs besloten om te stoppen met verdere behandelingen. Voor Tessa zit het leven aan elkaar vast door middel van een serie momenten, momenten die je los moet laten. Samen met haar beste vriendin Zoey (Kaya Scodelario, *Clash Of The Titans*) probeert ze zoveel mogelijk uit het stukje leven dat ze nog over heeft te halen. Uiteraard horen hier alle geneugten van het leven bij, waaronder drank, drugs en seks, nog net geen rock & roll. Als ze de nieuwe buurjongen genaamd Adam (Jeremy Irvine, *War Horse*) tegen komt ziet ze in hem dan ook een potentiële bedpartner en misschien zelfs wel meer. Maar haar naderende dood hangt als een sluier over hen heen.

Tranentrekker

De film sleurt je mee in het aflopende leven van een tiener en alles wat ze nog wil doen voordat ze deze wereld gaat verlaten. Je voelt met haar mee en snapt dat ze simpelweg niks meer te verliezen heeft. De prille liefde tussen Tessa en Adam is vertederend en het soort liefde dat iedereen zou moeten meemaken. Snotteren tijdens deze film is dan ook een garantie. De film is geschikt voor kinderen vanaf twaalf jaar en wat mij betreft voor volwassenen in alle leeftijdscategorieën. De acteurs en actrices zijn goed gekozen en de film is mooi geregisseerd. Vind je het niet erg om 'en plein publique' een mogelijk traantje te laten ga dan zeker deze film kijken. Houd de zakdoekjes klaar en een reep chocolade als troost en geniet van een goed geacteerd drama.

Bron: Groningen dichtbij

Engel

Engel van het licht,
Heeft een blik op mij gericht.
Beschijnt het pad des levens.
Zal mij alle steun en liefde geven.
Engel in het licht gewaad,
Blijft waken tot het beter gaat.



Trudy van Oostveen

Mijn verbinding met boven – Trudy van Oostveen

De schrijfster neemt je mee door haar leven; een leven dat is verbonden met de geestelijke wereld. Iedereen wordt geholpen en geleid door mensen aan de andere kant, geen mens uitgezonderd. Zo staat de komst van je geboorte en de terugkeer naar de geest vast. We zijn op deze wereld om veel te leren en onze ziel te laten groeien, zodat we een wijzer en mooier mens worden wanneer we weer terugkeren naar de geestelijke wereld. Het is geen toeval als je leven soms eens anders loopt dan je zou willen. Dan is het zaak om alles los te laten en hulp te vragen aan de geestelijke wereld. T. Oostveen-Wolters geeft je op een briefje dat er een oplossing komt, ook al is het soms anders dan je zou verwachten. Het verhaal wordt afgewisseld met gedichten die de auteur door de jaren heen heeft mogen horen.



Trudy van Oostveen is geboren in Leiden. Ze is gehuwd en ze heeft twee kinderen en twee prachtige kleindochters. In een verzorgingshuis is ze werkzaam als ziekenverzorgster. Van jongs af aan heeft de schrijfster een lijntje met boven gehad. Hier is ze heel dankbaar voor, want dit verrijkt haar leven enorm. Wanneer ze het in haar boek over "De Jongens" heeft, bedoelt ze de mensen in de geestelijke wereld die ons op deze aarde zijn voorgegaan. Dat hoeven niet speciaal alleen maar mannen te zijn. Ze hoopt dat de lezer met dit boek een andere kijk op het leven te geven en om een ieder te laten inzien dat wij er niet alleen voor staan. Wij allemaal, of we het nu merken of niet, krijgen hulp en steun van "Boven".

ISBN: 9789462063464

www.boekscout.nl

John Hagen Arristara Tarot – facebook

Iedere week staat er weer een andere tarotkaart centraal op facebook. Enkele reacties:



Wederom leuk,
John !

Is deze kaart
speciaal voor mij ?



Weer zo'n

herkenbare...

Ben je geïnteresseerd in een tarotconsult of heb je belangstelling om een tarotworkshop te volgen? Neem gerust een kijkje op www.arristara.nl of stuur een berichtje naar arristara@live.nl
Bellen mag ook 06 – 434 89 113